

WAT IS DIACONAAL CENTRUM OOST?

Diaconaal Centrum Oost is een ontmoetingsplek in de buurt (in de Elthetokerk) waar iedereen: jong, oud, arm en rijk welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige lunch (op woensdag) of andere activiteiten. Deze ontmoetingsplek is elke doordeweekse dag geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Het Diaconaal Centrum Oost is geopend voor buurtbewoners. De koffie en thee staat er altijd klaar. Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor een gezellige sfeer tijdens de inloop/koffie ochtenden en heb je een luisterend oor voor onze bezoekers. Daarnaast ondersteun je bij allerlei activiteiten.

WAT GA JE DOEN?

Je leert nieuwe mensen kennen en breid je netwerk uit. Je wordt goed begeleid in een inspirerende werkomgeving. Waardering, gezelligheid en een goede werksfeer staan bij ons voorop!

WANNEER

Als jij op maandag, woensdag en/of vrijdag beschikbaar bent van 9:00 tot 13:00 uur, dan vragen we jou om te reageren!

Meer informatie of geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Gianni da Costa: g.dacosta@diaconie.org



**PROTESTANTSE
DIACONIE**