

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de filmavond in de Elthetokerk. Jong (18+) en oud, studierend, werkend en gepensioneerd: iedereen is van harte welkom om mee te werken aan het mooiste filmfeest van de buurt!

Wat vraagt de Filmavond?

- Je bent enthousiast, betrouwbaar en wil je inzetten om een geweldig filmavond neer te zetten
- Je bent minimaal vanaf 18:00 uur tot 23:30 uur beschikbaar op de laatste zaterdag van de maand
- Je weet van aanpakken

Wat bieden wij jou?

- De kans om nieuwe mensen te leren kennen met enthousiasme voor film
 - Een leuke werkplek
- Groeimogelijkheden met betrekking tot het vrijwilligerswerk

De filmavond is bedoeld als een ontmoetingsplaats van en voor mensen uit de buurt. We hebben vorig jaar een aantal filmavonden gehouden. Gemiddeld waren hier 20 bezoekers aanwezig. Tijdens deze avonden zagen we mooie ontmoetingen en verbindingen tussen aanwezigen ontstaan. De films gaven aanleiding tot verdiepende gesprekken. We plannen de filmavonden op de laatste zaterdag van de maand, na de maandelijkse rommelmarkt.

Heb je interesse om je als vrijwilliger van de filmavond aan te melden? Mail dan naar Gianni da Costa, g.dacosta@diaconie.org. We plannen dan een kennismakingsgesprek met de filmavond-team.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Gianni da Costa: g.dacosta@diaconie.org



**PROTESTANTSE
DIACONIE**